

Arbetet

Söndag 23 november 1969

(social-demokrat)

Söndag 23 november 1969

Amnesty i Lund:

Algeriska fångar fastkedjade SEX ÅR I MÖRKER

- v LENA NÄSLUND -

Fångarna var fastkedjade vid väggarna. De låg i en fuktig och smutsig fängelsehåla, grävd i berget. Där fanns inget ljus. De blev dagligen piskade. De var "de bortglömda fångarna". När de upptäcktes kunde de varken se eller höra.

Fransmannen Jean Paul Chabert berättar. Han har suttit i det tunisiska fängelset där detta inträffade. Han var oskyldig, men dömdes ändå som landets fiende. Han var åtalad i en hemlig rättegång tillsammans med 140 studenter och lärare. Han berättar på söndagen på Akademiska föreningen i Lund om sina upplevelser. Arrangör: Amnesty International.

Jean Paul Chabert är 29 år, från Paris. Han arbetade under fem år som agronom vid en statlig högskola i Tunisien. I mars 1968 reste han hem till Paris. Två dagar senare arresterades två av hans vänner plus ca 140 andra studenter och lärare. Chabert blev kallad till Tunis igen. Han skulle redovisa sina forskningsresultat. På flygplatsen greps han av säkerhetspolis. Han visste inte vad det gällde. Förhören tog flera dagar.

Chabert anklagades för att ha tagit emot en skrivmaskin från kinesiska ambassaden och använt den för att tillverka propagandamaterial. Chabert släpptes, men fick reseförbud. Han förhördes dagligen. Han häktades i juli och genomgick sedan ständigt tortyr fram till rättegången i september.

— Jag hörde på skriken från de andra rummen att även de övriga torterades, säger han. — De hängde upp mig i fötterna, de snurrade mig runt och slog mig under fötterna.

Andra metoder: Fången låg på knä med armarna utsträckta. Tyngder hängdes på hans armar. Kroknade armarna fick han slag.

Fången fick stå stilla tills han föll.

Piskning under fotsulor eller på handflator.

Rättegången var hemlig. Jurymännen tillsatta av regeringen. Försvaradvokaterna fick inte kontakta fångarna.

Chabert dömdes till två års fängelse. Det högsta straffet i samma rättegång var 14,5 år. Eftersom Chabert är fransk medborgare, kunde de franska myndigheterna utöva sådana påtryckningar, att president Bourgiba ansåg det bäst att benåda honom. Han släpptes i mars i år.

Fångarna fördes till Borjer-Roumi, ett beryktat fängelse utanför Tunis. Åtta slängdes ner i en fängelsehåla. Det var där de upptäckte "de bortglömda" — fångarna som suttit fastkedjade sex år, inte sett ljus och inte haft kontakt med yttvärlden. Deras anhöriga hade skrämts till tystnad. De bortglömda deltog i ett kuppförsök 1963. De är högerextremister och militärer. Kuppen misslyckades. De inblandade kastades i fängelse.

De nya fångarna inledde en hungerstrejk. Den varade fjorton dagar. Fängelseledningen försökte få stopp på strejken. Fångarna sattes i isoleringscell. Allt togs ifrån dem. Även kläder och filtar. De frös, men de gav sig inte.

Resultat: De gamla fick komma upp och fick drägliga förhållanden. De får nu brevväxla en gång i månaden med sina anhöriga.

Chabert vistades under denna tid med 26 andra i en cell på 40 kvm. Han flyttades så småningom till Tunis. Där delade han cell med en annan fånge, Mohamed Mahfound. Mahfound får nu stöd och hjälp av Amnestygrupp nr 144 i Lund. Han är hjärtsjuk och svag, men har hittills förvägrats läkarhjälp.

Väl tillbaka i Frankrike informerade Chabert pressen om sina upplevelser. Han tog kontakt med Amnesty och gick in i en fransk motsvarighet. Brittiska sektionen av Amnesty International tog genast upp kampen för Chaberts fängelsekamrater. De har bl.a. begärt hos president Bourgiba att samtliga fångar ska få läkarvård. Flera har nämligen fått TBC och hjärtbesvär. En har tagits in på mentalsjukhus.

På Amnesty's stora möte Genève beslutade man att stödja de tunisiska fångarna med brev samt att uppmana alla amnesty-grupper att begära läkarhjälp åt fångarna.

Chabert verkar nu som agronom i aPris. Han deltar i möten för politiska fångar runt om i världen. Han har under Amnesty's internationella vecka talat i Köpenhamn och Oslo. Söndag talar han i konsertsalen på Akademiska Föreningen i Lund.

Amnesty International. "Att vara politisk fånge i Tunisien" — den franske agronomen Jean-Paul Chabert, fd politisk fånge i Tunisien, talar om åsiktsförtryck och fängelseförhållanden i detta land. AF, Konsertsalen söndag 23/11 kl 19.

FRÅN
LUNDAGÅRD

Söndag 23 nov